

# de Eenhoorn



Dubbeldik  
**Kerst**  
nummer!

Frankendael, tegenover de kas

Inhoud • **2/3** • CoBu afscheid Gideon  
• redactioneel • **4** • myCrib Marleen van de  
knutselclub • Stephan: Brief aan mijn vader  
**5** • welkom Elianne! • **6** • interviews  
Manzu • Elsa en Sophie • **7** • groen talud  
Nobelweg • **8** • mysterie Ringvaart (2)  
• fotoprijsvraag • prikbord • **9** • water

stadsvisser Robin • **10/11** • activiteiten  
op De Eenhoorn • **12/13** • elektra  
vermogen, verbruik en de stroomprijs  
**14/15** • horeca cafetaria 't Snorretje  
**16** • de Heelmeesters leren ondernemen  
**17** • de wijk online • **18/19** • kookstrip  
vegan tragedy • **20** • info en meer ...

REDACTIE Floris Hollestelle / Marissa Hage VORMGEVING info@medialounge.nl eMAIL eenhoorn.nieuwsbrief@gmail.com  
Vragen, ideeën, opmerkingen, foto's, humor & of andere bijdragen? Het buurtblad digitaal ontvangen (pdf)? Laat het ons weten!



## The sky is the limit Gideon vertrekt, een nieuwe uitdaging tegemoet!

Na Karen vertrekt nu ook community builder Gideon Calis van De Eenhoorn. Nu zal Laure (13) zelf haar voetbal van het dak van de politiegarage moeten halen. Maar zij is natuurlijk niet de enige die hem zal missen..

Noor (community builder van De Eenhoorn): "Op woensdag 16 november was het de laatste spelletjesavond met Gideon. Bijna 2 jaar lang heeft hij op De Eenhoorn veel bewoners laten lachen en talenten laten bloeien. Op zijn afscheid bleek wel hoe geliefd hij was in de buurt. Er werden taarten gebakken en gedichten voorgedragen."



Naast de spelletjes, taarten en de gedichten werden er door enkele bewoners spontaan hoelohoop- demonstraties gegeven. Een feest om te zien en het boslek bleef wondertlijk genoeg heel. Gideon bleek er ondanks de erbij gezochte muziek (*Doe de hoelohoop*, Puk en Pelle) niet erg bedreven in, maar hij probeerde het en dat tekent zijn instelling. Toekijken is niet zijn ding en met acteren kom je ook een heel eind. Zijn start op De Eenhoorn was misschien langzaam, zoekend – logisch want wie weet nu precies wat community building is en wat bewoners wel en niet willen; het is geen *abcd-je* – maar eenmaal zijn draai gevonden maakte hij veel mensen blij met zijn aanstekelijke aanwezigheid. Hij zei vaak dat het van de bewoners zelf moest komen. Samen met hen heeft hij leuke dingen opgezet, zoals het roepluimden, dart en de spelletjesavond. Deze laatste editie werd afgesloten met een groepshug en een ontroerend persoonlijk gedicht van een bewoonster. Gideon

kreeg de mooie woorden ingelijst met naar huis, en hij beloofde vast en zeker nog eens langs te komen. Met die toezegging verdrwen hij in het donker richting Amsterdamstation. Toch in uur, met de bus naar zijn gezin in Laren. Hij zal onderweg het gedicht een paar keer nagelezen hebben, gulfelend en nagenietend van de warmte van het afscheid.

We blijven niet met lege handen achter. De opvolgers van Karen en Gideon zijn **Noor** en **Joost** en ze zijn er niet alleen als begeleiders van Philadelphina, maar – laten we het nog maar eens duidelijk zeggen – voor *alle* bewoners. Wij kunnen ze een handje helpen door zelf ook niet te schromen *hier* op te zoeken, een praatje te maken en er koffie te gaan drinken. Op afspraak (0615 526 754) of niet. Minimaal iedere dinsdagmiddag zijn ze te vinden in de lobby van blok 3.

Noor: "Wij zijn er om een brug te slaan tussen bewoners van Philadelphina en de buurt en om *iedere's* talent een podium te geven, wie of wat dat ook is. We zijn er voor iedereen die iets wilt organiseren of een verbinding zoekt in de buurt. We hebben vaak veel meer gemeenschappelijk, dan zo op het eerste gezicht lijkt. Nog bedankt Gideon, het ga je goed!"

*Dat laatste dan namens alle Eenhoorners!*

## Redactioneel / Grenzen

De redactie wil iedereen bedanken die een bijdrage leverde, een foto of een stukje instuurde of open stond voor een interview. We hopen dat we in 23 nog weer iets dichterbij de buurt kunnen komen en wensen iedereen hele fijne feesten en een mooi grensovergang naar het Nieuwe Jaar! Laten we afspreken bij de kerstboom, een glaasje drinken op de kerstmarkt en nog een op de Nieuwjaarsborrel, en dan nog weer eens als we onze kerstboom naar de feestelijke kerstboomversnippering brengen (zie de activiteiten -pagina's).

Wat een jaar. 2022... Het ging vaak over grenzen, figuurlijk maar ook letterlijk. Yrussens de door onze lichamelijke barrières proberen te breken, migranten, Putin's schandelijke Special Military Operation, energieprijsen door het plafond, lbh4+ over persoonlijke ruimte en #meToo over persoonlijke grensoverschrijdingen, het klimaat en de 2%-grens, stikstofmarges...

Er gebeurde natuurlijk ook veel moois afgelopen jaar. Er was prachtig weer, muziekfestivals. Ik stapte over de drempel van mijn nieuwe woning in De Eenhoorn, maakte kennis met mijn nieuwe buurt / buren en community building. Eigenlijk is dat ook een milde vorm van grensoverschrijding. Het gaat wel over iets belangrijks, over het faciliteren en stimuleren van ontmoetingen en relaties in de wijk. De community builder bemoeit zich daar mee. Niet iedereen is daar meteen van gediend, of het komt niet altijd op het juiste moment. Dan bindt de CBR glimlachend in, om het later nog eens te proberen, wellicht op een andere manier. Als tegenwicht tegen zoveel negatieve bijeffecten van het moderne leven.

Het gezicht, of *de jas*, van dit fenomeen op De Eenhoorn was voor mij deze lange zomer: Gideon (*zie linkerpagina*). Als ik voor mijn woning van de zoon genoot, zag ik hem vaak in die karakteristieke belgen rode jas-met-banen voorbij schuiven. Wat voor weer het ook was, altijd de jas. Snel even een praatje maken voor lobby 7 in de Mária Talkes...

Gideon is helaas vertrokken. Recent nam ook Daphne van Breughel (onze Vrouw bij Ymere – ze wilde niet op de foto) afscheid. Zij hielp de redactie de grenzen te verleggen van deze nieuwsbrief door haar naar een echte drukker te brengen, in plaats van liefjes te laten slaan door een stapelde geprinte A4-tjes. Dankje Daphne! En Ymere. Daphne deed haar best voor ons. Heel jammer dat ze vertrekt. Niets blijft hetzelfde, zet dat maar vast in je agenda.

Denk op Kerstavond even aan nederredacteur Marissa, want die is dan jarig. Vergeet even de prijsstijgingen van kalkoen en drank en sta tijdens het Kerstdiner stil bij de Oekraïners die de Kerst in de kou moeten doorbrengen, zonder elektriciteit, in hun kapot geschooten woning of erger. Mijn wens voor 2023: vrede. Gaet duidelijk uw grenzen aan en ga mild en respectvol om met de van anderen.

(F)



**Boven:** *Iyver* van Noor & Joost;  
**Rechts:** boom van blok 8 en de kerstboom van Pitsella, blok 4.  
**Onder:** De Eenhoorn-boom, bij het ter perse gaan nog net zonder verlichting en versiering.



**KERST BIJ DE BUURTBOOM**  
VRIJDAG 23 DECEMBER | 17:00  
BIJ DE KERSTBOOM OP DE MARIJA  
TELKESSTRAAT  
WIJ KOMEN AAN DE DEUR VOOR  
KERSTVERENIGING  
VOOR IN DE BUURTBOOM  
DONATIE VAN:  
P&E-LOVED / OUDIE SMITLEN  
VOOR DE BUURTBOOM  
IETS LEKERS / HOME MADE  
ZIEN WIJ JE DAAR?



## My-Crib mijn Eenhoorn

### Marleen

Marleen is één van de drijvende krachten achter de knutselclub. En dat is geen toeval.

haar plan om een lang houten bureau te bouwen in de slaapkamer. Dat wordt dan haar 'atelier', zodat ze haar creatieve dromen meteen om kan zetten in werkelijkheid.

Marissa

Ze is een creatieve duizendpoot, en dat is terug te zien in haar huis. Zo heeft ze haar tv-meubel en haar grote kledingkast zelf gepimpt, door deze te schuren en te schilderen in een leuk kleurtje. Ook maakt ze zelf kaarsenhouders in allerlei figuren en tinten. Hiervoor gebruikt ze tweedelands schoteltjes, kopjes en pofjes (ze zijn te koop!). Maar wat mis-schieten nog wel het meeste opvalt, is haar schildersezel midden op tafel. Op dit moment werkt ze aan een schoolproject voor een buurtkinder.



## Ode aan mijn papa

Stephan Ekater

**M**ijn papa is charmant, lief, zorgzaam, betrokken, grappig en eerlijk, maar ook zeer intelligent, en dat maakt hem dan gauw koppig en betweterig, maar als hij eigens iets niets over weet zegt hij dat ook heel eerlijk. Dus dat laatste is maar net vanuit welke perspectief je het bekijkt. Ik denk dat 'genuanceerd' het sleutelwoord is om mijn vader te omschrijven.

Al met al is hij de beste, zo kwam ik mijn papa als kind. Hij kwam voor me op, hij gaf me bijles, met andere woorden: een hele betrokken vader. Na een ruzie of als wij er even niet uitkwamen zei hij wel altijd: "Dit is voor mij ook nieuw. Ik ben ook maar voor de eerste keer vader". Hij kon ook wel streng zijn. Hij liet me verplicht klassieke muziek luisteren. Gaf me wel eens straf (dan had ik het meestal wel verdiend), maar maakte het ook

altijd, maar dan ook altijd, weer goed.

Hij heeft me veel wijze lessen geleerd. Levenslessen. Daarnaast werd een bepaalde etiquette ook niet overgeslagen, waaronder het ABN praten.

Hij vertelde graag verhalen over zijn leven in België, Duitsland, Frankrijk en Zuid-Afrika. Ik zat dan met open mond te luisteren en heb hem heel vaak gevraagd nog eens te vertellen. Zoals dat in klassieke verhalen ook altijd voorkomt: "vertel nog eens paps".

De mooiste dingen die ik van hem heb geleerd komen uit de Franse literatuur die hij las. Gedichten uit zijn mond zijn de mooiste die ik ooit gehoord heb. Alsof de wind mij optilde en mee droeg over wolken en maan.

De mooiste ervaringen als kind zijn toch wel onze uitstapjes naar Engeland en Frankrijk, maar ook



het Amsterdamse Bos en 'het landje', een natuuristen vereniging in Ankeveen.

Nu ik zelf ouder ben merk ik dat ik bepaalde eigenschappen overgenomen heb. Goede en slechte, maar zoals Vondel zou hebben gezegd (om in het straatje van dichters en citaten die mijn vader mij bijbracht te blijven): "goede het meest!"

## Nieuwe bewoners van De Eenhoorn Welkom op De Eenhoorn!

In Oktober van dit jaar verhuisden er drie mensen naar De Eenhoorn. Die willen we graag allemaal hartelijk welkom heten. Met één van hen, Elianne, hadden we alvast een leuk kennismakingsgesprekje.

**Elianne**  
Elianne woont op de derde etage van Blok 3. Door de belinstallatie klinkt haar stem open en opgewekt; na mijn korte introductie doet ze meteen open. Even later sta ik in een gezellige volle kamer met veel boeken, een piano en uitzicht op de Rudolf Dieselstraat.

**Hallo Elianne, welkom op De Eenhoorn!**  
Hoe ben je hier terecht gekomen?  
"Via Woningnet, haha! Ik moest weg uit mijn vorige huis en ik was meteen gecharmeerd van de buurt: de binnenmuur, de groene tegeltjes aan de binnenstraat, de gemeenschappelijke ruimtes, de kleven."

**Oorspronkelijk kom je uit Goeddiik, help me even ..**  
"Goeddiik. Dat ligt ten noorden van Alkmaar, bij het Noord-Hollands kanaal. Daar ben ik opgegroeid. Je hebt er een molen, een houten kerkje en een tennisvereniging. Ik weet nog hoe ik hier aankwam, in studentenhuis Casa 400, als student Grieks, Latijn en Noors. En nu, na vele andere adressen in de stad, woon ik weer waar ik ooit begon. Het is zoveel mooier geworden!"

**Wat doe je zoal?**  
"Ik werk als docent Nederlands voor anderstaligen. Dat is heel leuk werk met mensen uit allerlei landen. Elk groepje zie ik één of twee keer per week en na twee jaar kunnen we in het Nederlands over politiek praten. Dat is vaak emotioneel en soms ook lastig, bijvoorbeeld in een groep waarin Oekraïners en Russen zitten, dat kun je je voorstellen. Soms

worden ze ook de beste vrienden. De mensen zijn meestal erg gemotiveerd. Vooral als ze jonge kinderen hebben die ineens van school thuis komen en Nederlands praten. *Bonnetje mee*, is één van de eerste zinnen die ze snel leren. Ik zou wel willen weten hoeveel anderszigen er hier wonen.

**Ja dat zou ik ook wel willen weten, maar ik kan het je niet vertellen. Heb je al veel mensen leren kennen hier?**



"Op mijn gang wel, al vaak een boommachine of schroevendraaier van iemand geleend, haha, maar verder nog niet zo. Je groot elkaar natuurlijk in de fietsenstalling of bij de wasmachines. Ik werk 's avonds, aan activiteiten kan ik vaak niet meedoen. Er is hier een WhatsApp-groep waar 40 bewoners in zitten, dat is handig. Zou hier een koor zijn? Ik hou erg van zingen, en soms lijkt het of ik een koor hoor ... klinkt als een mannenkoor, dus daar zal ik dan wel niet bij mogen."

**Haha, bij deze namens jou de vraag: Is hier een koor in de buurt? Binnen of buiten De Eenhoorn.**  
Maak je wel eens gebruik van de lobby's?  
"Ja onze lobby is een fijne plek, daar ge-beurd ook regelmatig wat, al heb ik niet zo vaak een reden om daar te zijn."

**Ik zie een mooie piano staan, met stevige bladmuziek erop. Wat speed je? Ze lacht.**  
"Bach, Canto Ostinato. ..."

Elianne is duidelijk heel muzikaal begaafd. Ik hoop dat ze snel een koor vindt.



Tot slot, mijn vader is 'n opperuumd man. Mijn moeder het tegenover-gestelde. Van beide heb ik wat overgenomen, maar van mijn vader vooral de structuur.

Ik zag wel eens op televisie het kinderprogramma 'Mijn papa is PS. dit is niet postuum, ik herhaal, niet postuum! Hij leeft gelukkig nog.





# Er wonen opvallend veel honden in De Eenhoorn. Wie zijn zij en hoe vinden zij het om hier te wonen? Manzu: met mijn burens hou ik gezellige kletspraatjes in hondentaal, moemmm moemmm moemmm

*Evert voorstellen: ik ben ..*

Mijn naam is **Lee Manzu**. Lee is mijn familiennaam en Manzu betekent 'tevreden'. Ik ben een Shar-Pei, dat is een eeuwenoude ras hond en mijn voorouders zijn Made in China! Zelf ben ik geboren in Nederland. Je ziet het misschien niet 123, maar mijn vacht is blauw en ik heb diep donkerblauwe ogen, een blauwe tong en blauwe nagels. Apart toch? Ik ben geen allemansvriend en kom liever zelf naar je toe.

**Hoe lang woon jij al in De Eenhoorn?**  
Ik woon sinds november 2021 in de community van blok 8.

**Hoe vind je het om hier te wonen?**

Ik ben hier best tevreden (tevreden ja zo heet ik!). Geen trappenlopen, mooi: geen last van mijn heupen als ik ouder wordt. Ik heb goed uitzicht op de straten en het plein, dus daar waak ik over. Als je niet in mijn straalte woont heb ik je gelijk in de galen! Met mijn burens hou ik gezellige kletspraatjes moemmm moemmm moemmm (hondentaal), dat vinden ze leuk.

**Kun je ons iets vertellen over je baasje?**

Mijn baasje is lief en zorgzaam. Ze richt zich meer op de medemens en het maatschappelijk bewustzijn. Maar als ze een bezig bijtje, ze weggeet haar ledide en mij niet, hoor! Ze



geeft me veel knuffels en veel eten en we gaan drie keer per dag naar buiten. Als ik op het pad achter de Inratun los mag lopen maakt ze me echt dolblij! Ze traint me nog iedere dag want ik kijk maar met één oog dus we moeten extra optellen voor het verkeer. En al ben ik nu aardig groot, af en toe mag ik op schoot of tegen haar naar liggen, dan voel ik me weer net een kleine puppy! ...

**Wie zijn je beste maatjes in onze buurt?**

Ik begroet andere honden altijd vriendelijk en houdt het meest van grote en stevige teefjes. Jia, mijn beste maatjes, dat zijn toch wel Bonita en Roosje, twee Franse bulle-ffes. Het zijn mijn twee grote zusjes zeg maar.

**Wat is je lievelingseten?**

Dat is natuurlijk Chinese! En wel Chinese rijst-tafel, lekker rijst met groente, kip of eend en o lekker vis! Neeeee.....geen sambal erbij halha!

**Waar ben je het meest trots op van jezelf?**

Ik ben pas 2 en heb nu al 8 trimpels!



Leuk! Manzu, dankjewel voor het interview. Ik hoop dat ik je gauw een keerjke tegenkom!  
*Amrita / Shir-Lee*



## De binnenkant, de binnentuin, de buurt Elsa en Sophie (Boston Terriër)

Elsa kwam een jaar geleden met Sophie naar De Eenhoorn. Ze ruilden met plezier een bijna twee keer zo grote maar slecht geïsoleerde 3e etage in de Buij voor een veel comfortabeler plekje in de Mária Telkesstraat, blok 8.

De foto met het lijstje is gemaakt op het buurtfeest deze zomer door een vriend van Elsa, Joost (collega van Noor van Philadeppha). Ze kennen elkaar nog uit de de-tailhandel waar ze ooit alle twee een baan hadden bij een winkel met luxe artikelen, een soort warenhuis met cadenas, kinderspeelgoed, interieurdingetjes en andere smistertjes. Elsa kwam op haar 23e vanuit Apeldoorn naar Amsterdam en werkte al heel lang in de detailhandel, onder andere

in winkels in de EC. Hooftstraat en de Cornelis Schuyt. Dingen organiseren, regelen, daar is ze goed in. Haar meensen-kennis en inkoop-/verkoopervaring zet ze nu in als manager voor Margt. De filosofie van dit bedrijf sprak haar erg aan. Ook bij de kennismaking met De Eenhoorn werd Elsa geraakt door het verhaal, de aandacht voor de binnenkant zoals ze dat noemt, gezond en bewust leven bij-voetbeeld. *(Lees verder op volgende pag.)*

## De Groene Eenhoorn

### HET TALUD

De Groengroep heeft een aantal keren overlegd met de gemeente over het talud: de strook groen langs de Nobelweg/Sibrandus Stratinghstraat. Daaruit is een plan opgesteld om in 2023 samen met de gemeente, een hoveniersbedrijf én bewoners een kruiden- en bloemenlint te zaaien en te onderhouden op een deel van het talud.

#### Medebeheer

In samenwerking met de gemeente gaan wij deze strook medebeheren met als doel de biodiversiteit van het talud te stimuleren. De Eenhoorn is een groen, autoluw en duurzaam nieuwbouwproject en wij willen deze buurt ook groen houden en een stukje groener maken.

De gemeente heeft inmiddels een hoveniersbedrijf de opdracht gegeven om het lint aan te leggen op het talud.

Om de grond hiervoor geschikt te maken zal het hoveniersbedrijf een strook planten weghalen, een laag aarde afscheppen en een nieuwe laag aanbrengen. Daarnaast kan er geplant en gezaaid worden. De bedoeling is dat de hovenier de mensen van de Groengroep tips & tricks geeft zodat zij kunnen helpen om de strook te onderhouden. Mocht dit allemaal lukken, dan

kunnen wij het jaar daarop rekenen op een uitbreiding van het plan.

#### De Groengroep

Wie zijn nu eigenlijk die enthousiastelingen van de Groengroep? Momenteel zijn dat Amrita, Natasja en Nana (allen uit blok 4). We zijn op zoek naar groenliefhebbers uit de Sibrandus Stratinghstraat maar zeker ook naar iedereen die af en toe een uurtje wil meehelpen.

#### Moestuinbakken

Voor de moestuinbakken aan het James Watplein kun je je nog opgeven voor 2023. Er zijn nog een paar bakken vrij. De gemeente heeft toegezegd dat er in de nabije toekomst ook nieuwe moestuinbakken rondom de Mária Telkesstraat met voorrang zullen worden aangeboden aan bewoners van de Eenhoorn!  
*Nana*

*(vervolg p.6)* Dat Margt onlangs flink heeft moeten inboeten op het gebied van duurzaamheid, vindt ze dus jammer. Haar woning heeft, in tegenstelling tot de woningen in de andere blokken, zowel voor als achter uitzicht, op de Don Boesobuurt met de Christus Koningkerk, en de binnentuin. De binnenkant is er letterlijk zichtbaar. Ze doet best veel met haar

burens: ze gaan samen zwemmen, naar de film en binnenkort hebben ze een kerstdiner. In het blok spelen natuurlijk ook wel minder leuke dingen, zoals problemen met de vloerverwarming (goed opgepakt door wijkbeheerder Wouter en inmiddels opgelost door onderhoudsbedrijf Mann-pacy), de kapotte sloten en de veiligheids (de gemeente heeft daarop op gereageerd met een bijeenkomst over veiligheid in House of Wát) maar blok 8 lijkt een vitale, hechte gemeenschap. Wat is het geheim? Elsa denkt dat het gewoon de mensen zijn

die het doen. De relatief weinig bewoners (ca. 65) van blok 8 houden ondertijd contact via een WhatsApp-groep. Er worden regelmatig borrels georganiseerd (Maret & Griet, lobby 8) waar steeds meer mensen binnenlopen. Er is de Laundry Jam. Samen hebben ze een kerstboon in de entreehal geplaatst en aangekleed. Ondertussen heeft Sophie haar aanvalkelijke wantrouwen jeggans mij laten varen en komt ze met een speetbeest in haar bek tegen mijn been aanduwen. Speket? Kom op, trek even! Ok dan, ik ben toch sterker!

Tijd om weer eens te gaan. Bij de deur zie ik prachtige opgezette vindsters aan de wand hangen. "We spreken elkaar!"

Margt is onlangs overgenomen door de biodynamische winkel-keten Ekopiazza (groothandel Udeal).



#### MEEDOEN & CONTACT

Meedoen met de Groengroep? Meld je aan via: [deeenhoorn.meedenken@gmail.com](mailto:deeenhoorn.meedenken@gmail.com). Alles over de moestuinbakken van het James Watplein: [Bel Amrita 06 3078 9720](tel:+31630789720)



Diens eigenaar, Gerard Does, is in 1989 begonnen met een klein natuurvoedingsssuperje in Transvaal, vrijwel tegelijk met en om de hoek van cafeteria t Snorretje (zie artikel verderop in dit blad). Zo is alles in de buurt met elkaar verweven. (FFH)

*Elsa's smaakvolle interieur*





## Het Mysterie van de Ringvaart (2)



Aan de geachte ambtenaar dhr. R. Habberts, beste Ruud,

Als Eenhoornresearcher voel ik mij verplicht om jou als Eenhoornprojectmanager op de hoogte te stellen van een plotselinge en curieuze wending in de Ringvaartzaak, jou wel bekend. Wij hebben een inval gedaan in restaurant *Schilf & Kinap*, vanwege erg vage en verdraaide reacties bij de ordervraging van eigenaar Gigi Stengel, die nu plotseling spoorloos is. Via een bovenlicht hebben wij ons toegang verschaft tot het pand en ja hoor, na omkeren van lades, dozen, prullenmanden en een

### Oplossing Fotovraag nr 6

#### Drebbelstraat 3

Naast restaurant *Vallade*. De gelukkige winnaar is Marjo van Hi! (Marta Telkes-straal). Tussen de vele inzendingen was zij de enige goede. Gefeliciteerd Marjo! Je hebt een 3-gangsmenulijf bij restaurant **Schilf & Kinap** in de pocket!

Helaas is deze eetgelegenheden recentelijk gesloten, dus mag de bon ook ingewisseld worden bij **Eekol-dame** Patricia (op ma

13u via h apple naar 0627 840 803; ahalen lobby 4 voor 17.30).

De poort Drebbelstraat 3 (kunstwerk van Gifs Assman) geeft toegang tot een steegje met 12 stadsverrekenwoningen uit 1994 van architectenburo Hans Wagner (zie hieronder voor de foto's van de voorzijde a/d Simon Stevinstraat).



meurende vrieskast met rotte vis, vonden we een opvallende werktekening. Van h onderwater drone lets anders kunnen we er niet van maken. Wat denk jij hier nou van, Ruud? Diversiemokkel? Handel in verboden maagtabletten of dubieuze visrecepten? We zitten er bovenop. Alle informatie, hoe onbeduidend, verwatrend of nietszeggend ook is welkom en zal discreet afgehandeld worden, zover binnen de kaders van community building, etcetera.

Hoogachtend, Enno Twijffelaar, *Researchteam Amsterdam Oost*

### Fotovraag nr 7



*Raamschilderingen net buiten De Eenhoorn. Weet jij waar? Laat het ons weten (onderstaand mailadres) en maak kans op een dikke PRIJS!*

eenhoorn.nieuwsbrief@gmail.com.

p 8 / dec 22



**SWISS ARMY-TURTLE: 21b-9v5 (D-type H2)**

Beste Enno,

*Verreemde kwestie (?) Helaas is Ruud niet bereikbaar. U kunt uw bericht later nogmaals inzenden, wij wensen u veel succes en sterkte!*

Met groot, gemeente Amsterdam, stadsdekkantoor Oost, namens de ambtenaar

### Van de prikborden

Beste ouders,

Mijn naam is Mila Konstantinov, ik ben 19 jaar. Ik zoek een opvoeding in de buurt, ik heb al vaker opgevoerd en heb ook al vaker opgevoerd op een huishouden werken en heb zelf ook een klein bedrijf.

Heeft u interesse? Dan kunt u mij op dit nummer bereiken of op:

06 28272833

Hoopelijk wil u wel oppasbaan!

Mila (19) zoekt oppasbaan!

Verenigde groep: 0628 373833

Mila

**MODEL CALL**

Photografie

Hier wordt gezocht naar modellen voor mijn portfolio. Dit wil ik graag doen om mijn portfolio uit te breiden.

Hier zijn geen lozen aan verbonden.

**WHAT YOU'LL GET**

GRATIS FOTOSSESIE  
100% BESTE FOTOS  
ONBEKENDTE VA  
WETENWISSEN

Jo-Ann Horst / gratis foto-sessie  
Fotozaak  
joannphotography@hotmail.com

jo-annphotography@hotmail.com

## In de wijk aan de dijk Als water je vak, je hobby en je passie is

Er ligt altijd een hengel in zijn bestelbus, naast de ruim duizend kilo aan knelkoppelingen, koperen pijpen, gereedschap en appendages die hij nodig heeft voor zijn werk, want Robin is loodgieter én fanatiek sportvisser, ook of juist in de stad.



*Snoeken, een klein maar mooi haarsje, een schubkoper gewongen op een stufje drijvend brood en nog eens snoek. Uf de Ringvaart of aansluitend water zoals de Valentijnkade.*



Natuurlijk stond hij daar goed, ten eerste omdat hij verstand van vissen heeft, en ik niet, en ten tweede omdat hij al heel wat vissen uit de water heeft getrokken. Dat er flinke jockels rondzwemmen, zoals hij zei, kon ik niet meteen geloven. Ik had in het stille donkere water van de Ringvaart nooit meer dan een glimp opgevangen van allerlei klein spul. Ik haalde mijn schouders op. Via zijn kleding en busje kwamen we op zijn werk. Sinds hij als kleine jongen met zijn vader de zaak van Martin Bremen binnenliet, toen nog gevestigd op de hoek van de Hobbenaakade en de Ruysdaalstraat, werkt Robin al voor dit bekende Amsterdamse installatiebedrijf.

Robin is een familieman en dit bedrijf voelt ook als familie. Hij verlied er een goede boerham, is getrouwd en heeft twee jonge dochters. Zijn motto is: 'Even en laten leven' (alle vissen worden teruggezet) maar dat betekent niet dat hij niet over veel dingen een duidelijke mening heeft. 'De wereld is er wel wat gevaarlijker op geworden, zeker voor mijn meiden. Vroeger vertrouwden mensen elkaar meer. Dat is veel ingewikkelder geworden, mensen zijn nu vaak zo

Huiswaarts wandelend duikt een diep inzicht op uit het donkere water van mijn geest. Wat een wonderde wereld gaat er voor je open, als je onder het oppervlak durft te kijken, hal. Als ik hem voortbijgelopen was zonder hem lastig te vallen met mijn onkunde was ik dit allemaal nooit te weten gekomen.

EH.



p 9 / dec 22



**Afhaalmaaltijd Kookdame**

**Maandag t/m donderdag**

Wat warme maaltijd? 5,50 eu

Waar lobby 4 (Patricia, Richard)

Bestellen voor 13u.

**Contact** stuur een appje naar 0627 840 803. LET OP dus niet langer op vrijdag!



Patricia in de keuken van lobby 4

**Fithoorn**

**Dag / tijd in overleg**

Wat sportclubje voor gezonde

leefsituatie, gezelligheid en killer bodies!

Waar veldje James Wätplein:

1 à 2 x p/w, 's avonds (ca 8u).

**Contact** Marissa 0648 639 869, zij kan je toevoegen aan de app-groep

**Groengroep**

Wat alles over de moestuinbakken van het James Wätplein en meer.

Mee doen? Info?

**Contact** Amrita: 0630 789 720.

Zie ook het artikel van de Groengroep pagina 7.

**Knutselclub**

**Woensdag 15 - 17u**

Wat knutselen voor kinderen,

met Marteen, Priscilla en Alexis

Waar lobby 3

**Contact** opgeven bij: maatevannahartingveldt@gmail.com

**Koffiemomentje**

**Dinsdag 16 15u**

Wat even tijd voor koffie samen, thee of iets anders

Waar in lobby 3

**Contact** Silvia 0615274375



**Kaarten**

**Zaterdag (elke even week) 19u**

Wat kaarten met Leida; klaverjassen, jokeren, etc.

Waar lobby 4

Sylvia gooit midden in de roos



**Samen zingen**

Wat wil je samen zingen? Komende kerst? Of anderszins?

**Contact** [ida@speelers.nl](mailto:ida@speelers.nl)

0630 308 933.

**Spelletjesavond in Lobby 3**

**Woensdag 18.45 - 20.30**

Wat spelletjes, dus

**Contact** huismobiel Eenhoorn

0627 853 106 / 0627 840 803

**Tafeltennis**

**Maandag 19.00**

Wat tafeltennis op het James

Wätpleinje (t/o Politiebureau)

**Contact** huismobiel Eenhoorn

0627 853 106 / 0627 840 803

**Vrijdagmiddagborrel**

**Vrijdag 13 en 27 jan, 19.30- 22u**

Wat borrel, je mag zelf wat

meenemen, van drank tot

fruitsalade, hapjes en chips

Waar lobby 3

**Contact** huismobiel Eenhoorn

0627 853 106 / 0627 840 803



**Kerstmarkt**

**Vrijdag 23 december**

Wat / waar kerstmarktje rond de boom.

House of Watt zorgt voor wat warme

drankjes! Lederen kan op de weggeet /

ruiltabel wat spullen leggen, die hij wel

kwijt wil, maar niet aan de contantier.

**Contact** Noor / Joost (0615 526 754)

**Kerstboomversnippering 4 januari**

De traditionele kerstboom verbranding is wegens de klimaatcrisis niet meer van deze tijd, maar sinds kort hebben we een even leuk en gezellig alternatief. De kerstboom versnippering! Naast de



Eenhoorngroep gaat er ook één vanaf met Maria! Hetzplein, één vanaf Krivingslooppark + Hartje en ook één vanaf de Hoogweg fontein.

Op 4 januari 2023 verzamelen we zoveel mogelijk kerstbomen in Park Franken-dael, fanfaremuziek en warme choco erbij. De bomen gaan niet in de fik, maar in de versnipperaar. De snippers zijn voor de paden van het park, het ruikt er dan nog weken lekker fris (denminshampoo). Afgeopen januari was het erg gezellig.



**Wandelgroep**

**Woensdag 10u**

Wat een uurtje wandelen door de buurt met Susan.

Waar verzamelen lobby 8



Wat kan ik voor u doen?

Wouter van der Veldt, uw wijfchebeeder

06 46 10 84 51  
w.vandereldt@meete.nl

**Wijkbeheerder in lobby 7**

**Di 12 - 13u / Do 14-15 u**

Wat werklijke Inloop bij Wijk-beheeder Wouter "Leuk als we elkaar ont-moeten" Met T & koffie.

**Contact** 0646108451

Afwezig ijm vakantie: 26 december tot maandag 2 jan!



ondanks corona. Het was het eerste feestje van het jaar. AT5 heeft er een leuk verslag gemaakt, google even op youtube + AT5 + kerstbomen niet verbrand. Kom je op woensdag 4 januari ook langs met je kerstboom? Gezellig!

Peter Hoogendijk



# De elektrische Eenhooorn

De Eenhooorn is elektrisch, gasloos en duurzaam. Dat betekent nog niet goedkoop: de stroomprijs is in 2022 geëxplodeerd. Waar gaat dat aan op? Weet jij hoeveel je apparaten en smart toys verbruiken? Meten is weten, en kennis is macht. Dat kan met smart devices, vanaf 50eur.



Slimme tussentekkers: direct afleesbaar verbruik en kosten (L) of via wifi / telefoonapp (R)

**P1-meter (totaalverbruik)**  
Met'n P1-meter krijg je je *lokale* verbruik real-time in beeld. Installeer de app op je telefoon en steek het apparaatje in de P1-poort van je slimme meter en volia.

Ben je naar een festival en zie je inmens in de P1-app dat thuis het stroomverbruik uit de klanwen loopt, bel dan je puber dat het noodplanmetje al een tijdje op hoog vermogen aan het droogkoken is. Zij (m/v/x) zal wat niet opnemen – geeft niet, schakel dan zelf vanaf je telefoon (de smartplug van) je koopplaat uit.

**De slimme meter**  
Nu we het over de slimme meter hebben: druk je op de groene knop, dan krijg je in het display alle info over je elektraverbruik en teruglevering van zonnestroom te zien (zie *visueel R-boven* volgende pagina).

**Energieneters (apparaatverbruik)**  
Het is een beetje old school maar verbruik en kosten van huishoudelijke apparaten kun je zelf uitrekenen, het vermogen in Watt staat er immers op (om daarmee verbruik en kosten uit te rekenen: zie kader hieronder). Val je nu meteen in slaap, spring dan naar *Van Aquarium tot Zonnepark* of *nee, wacht!* Dit is een echte no-brainer: koop een energiemeter! Vanaf 15 eur heb je al een contractdoos die het stroomverbruik van je apparaat meet plus app voor op je mobiele telefoon waarmee je ook op afstand apparaten in en uit kunt schakelen via wifi. Soms kun je de kWh-prijs

**Verbruik (Wh)**  
= aantal Watt (het vermogen) × het aantal uur dat je een apparaat aan hebt staan  
**Kosten:** verbruik (kWh) × kWh-prijs (1 kWh = 1000 Wh)

*Omraken naar warmte (zie vorige nummer):*  
1 Watt = 1 Joule/s: 1 kWh = 36 MJ  
1 GJ = 277,8 kWh  
Groenteprijs: 1000 W



p.12 / dec 22

Koffiezetapparaat: 1200 W  
Melkopschuimer: 500 W

Koelkast met vriesvak: 300 kWh/jr (A+)

Magnetron: staat bij de draaiknop (ca. 60 - 900 W)

heeft natuurlijk niemand, net zo min als bij elke soed een elektrisch kachelje (à 2000 W). Zou er iemand een stoomcabine hebben (ca. 3kWh per beurt)? Of een waterbed (750 kWh/jr)? Erg fijn weet ik uit eigen ervaring. Ik heb geen idee, wat mijn burnen hier voor hebben. Bij wie kan ik op elk moment van de dag of nacht terecht voor een koude pilsje? Thuis-tap = 500 kWh/jr, dus die gastvrijheid of zelfverwenning kost je ca. 1 eur per dag aan stroom.

Aan de toeg bij House of Watt is het natuurlijk duurder. Wat kun je nog meer voor 1 eur aan stroom per dag? Naar een groot formaat plasma TV-scherm kijken. Of elke dag een paar uurtes op je elektrische gitaar zitten plien en daar eigengeleide thuiswiel bij roken. De kerstboom voor je raam in de Telestraat wordt al weziger, de lichtjes gaan aangenmaan



**282 kWh/annum**  
Let op het energielabel (hier: koelkast + vriesvak)

**Stroomprijs**  
Wat je betaalt voor stroom is het eindbedrag van een bijna onnawolgbare optiesom van kosten voor verbruik, belastingen, diensten en infrastructuur

- 1. Variabele leveringskosten**  
Verbruik (het aantal kWh dat je afneemt) x jouw stroomprijs (bijv. 60ct/kWh)  
Die stroomprijs bestaat uit de kale stroomprijs + belasting + ODE/duurzaamheidsopslag + BTW. In de kale prijs zit de winst van de energieleverancier. De energiebelasting / ODE worden door de overheid vastgesteld. De BTW-ging van 21% naar 9% (per 1 juli 2022).
- 2. Vaste leveringskosten (ca. 70 eur)**  
Ca.70 eur, zie je jaaraopgave Kan per leverancier verschillen.
- 3. Netbeheerkosten (ca. 250 eur)**  
Wort liander je bereken voor je elektr aansluiting, transport en meterhuur

zweemmen ... Hoeveel stroom verbruikt de boom? Als er 500 LED-jes in hangen (zeg samen 25W) en die branden 2 weken (336 uur), dan is dat 8,4 kWh. Wat kost dat? Via het sportcontact van buurman A met een vaste stroomprijs van 30ct is dat 2,52 eur. Steek je hem er bij buurman B in, pardonnem ze moe, met een ongunstig contract, dan kan het 6 eur zijn.



Op het internet zijn van alle gangbare en ongunstige apparaten schattingen te vinden van vermogen (W) of gemiddelde verbruik (kWh/jr). De rekening loopt op en inmiddels ben ik heel benieuwd met Watt een Eenhooorn zichzelf in deze barre tijden nog elektrisch durft te verveemen (excuus voor de woordspeling).

**Die warmtepompen verbruiken toch ook stroom? hoor ik u al zeggen.** Klopt, maar dat is voor rekening van de warmteleverancier. Wij rekenen met hen warmte af à ca. 50 eur per GJ. Toch maar even rekenen: De COP (het rendement) van de pompen is ruim 5, dus heb je voor de opwekking van 1 GJ warmte minder dan 1/5e GJ aan elektrische energie nodig: 1 GJ = 277,8 kWh → 0,2 GJ → 55 kWh → 25 eur kale opwekkosten per GJ (45 ct per kWh). Voor de hele Eenhooorn is dat ca. 133,760 eur/jr. We vroegen aan Ceisais of de rekensom ongeveer klopt, maar zij wll alleen kwijt

Dit nebebehtarief (hier van Liander, maar elders misschien Nexis, Stedin of een ander) is afhankelijk van de *capaciteit* van de meter. Voor een normaal huishouden met een 3-fase aansluiting voor koken en/of zonnepanelen (zoals hier op De Eenhooorn) geldt het tarief voor een 1-fase → 1 x 10A en 3 fasen t/m 3 x 25A benemeten aansluiting.

**Verniandering belasting (ca. 800eur)**  
De heffingskorting op *gaatbassis* Staat op je jaaraopgave 2022 en staat los van de 190 eur p/mnd van de overheid.

**Vaste en variabele contracten**  
Bij een vast contract blijft je afgesproken stroomprijs (zie 1.) hetzelfde gedurende je hele contractduur. Bij een *wriabel* contract mag de stroomprijs 2x p/jr (1 jan en 1 juli) door de leverancier worden aangepast aan de situatie op de markt. Vanwege de oorlog mag dat nu (veel) vaker. Sommige leveranciers hebben hun prijzen met 6x of vaker

**Prijzen** <https://bit.ly/energieprijzen1> en <https://bit.ly/energieprijzen2>  
**Tarief** [bit.ly/opbouwstroomprijs1](https://bit.ly/opbouwstroomprijs1)  
**Tariefvervald** Liander: [bit.ly/liande22](https://bit.ly/liande22)

p.13 / dec 22



# Foreca in Transvaal Cafetaria 't Snorretje (zonder snorretje)



Vlnr, met schort: eigenaar Sahabun Hegazy en Kelany (en diens vrouw José)

Aan het Krugerplein in de Afrikanerbuurt, ofwel Transvaal, zit een bijzondere zaak: snackbar 't Snorretje (ca. 30 m2). Het plein, de woningen, de winkels, zelfs straathanen zijn veranderd – maar 't Snorretje bleef, en bleef zichzelf. Hoe lang is dat al niet een vast punt in de wijk? Wie, in Transvaal en eromheen heeft er niet ooit zijn patat en burger gegeten? En maakte er een praatje met anderen, wachtend op zijn bestelling. Wat die snor betreft, dat is een brooide aap: "De eerste eigenaar vond dat gewoon een leuke naam", zegt Gerard, die er al vanaf het begin bij is. De redactie ging er eten, ik geef het woord aan Marissa:

'Floris snackbar' staat er in mijn agenda op deze maandagavond. Ik heb me erop verheugd. We gaan namelijk dineren bij Cafetaria 't Snorretje. Deze snackbar is zó'n herkenbare plek aan het Krugerplein, maar wat is het verhaal? Voor de nieuwshief gaan we op onderzoek uit. Gewoond met bloonote, pen en vette trek lopen we in de schemer richting het Krugerplein.

Er staan twee breed glimlachende mannen achter de toonbank. Mijn blik valt op alle nog niet gefrituurde snacks in de vitrine van kalkskroetten tot veganistische frikandellen. Opeens ben ik weer een puber met ongemende honger en de behoefte al mijn zakgeld uit te geven aan frituur. Ik was deze kant van mezelf compleet vergeten.

ziet ik iemand binnenlopen en weet ik precies wat ik in de frituur moet gooien, zonder het te vragen. Ik ken zelfs iemand die in het buitenland woont en speciaal bij ons langskomt als hij in Nederland is. Want wij zijn de beste, vindt hij? Hij glimlacht trots. "Wat we het meest verkopen is de Mexicano. Ik voel me hier helemaal thuis. Sinds 1986 woon ik in Nederland en heb de omgeving hier dus veel zien veranderen. Vroeger stond het Krugerplein bekend als een slechte buurt. Inmiddels is het echt opgeknapt." Ik zeg:

"Ja, want hoe lang bestaat 't Snorretje precies?" Dat kan je eigenlijk beter vragen aan Hegazy, hij is de eigenaar," zegt Kelany. En hij wijst naar de man die zich in het keukentje schuilhoudt. Na wat gewuit en een korte introductie van onze kant, komt Hegazy met een glanzende glimlach aan ons tafeltje zitten. Met trots in zijn stem zegt hij: "Het Snorretje bestaat al 44 jaar! Sinds maart '78. We zaten toen op de andere hoek, waar nu de Albert Heijn zit. Een jaar daarvoor heette dat nog Jissalon Warna. Ik woon inmiddels langer in Nederland dan in Egypte, waar ik vandaan kom. Ja, raad mijn leeftijd maar eens!"

Floris en ik lachen bescheiden en gokken 65 jaar. Kelany komt aanlopen met een dienblad vol lekkers. We wachten beledigd met aanvallen en luisteren aandachtig naar Hegazy. "76, ik heb drie

dochters, één zoon en één kleindochter. Eén van mijn dochters is dichtbij en woont in Amsterdam, de anderen in Egypte. Allemaal zijn ze inmiddels volwassen en hebben ze een goede baan, dus ik hoef me geen zorgen te maken. Helias is mijn vrouw een paar jaar geleden overleden. Maar ik voel me niet alleen. Ik werk echt voor de gezelligheid." Ik werp een blik op mijn bord en begin te waterdranden bij het aanzicht van zoute friet en liefst zes falafels! Ik waag een eerste hap, anders wordt het koud en dat is zonde.

Floris: "Maar wat doe je dan in je vrije tijd?" Hegazy begint te lachen: "Hab ik niet! Ik ben altijd hier! Jaaa, ik hou van lezen, maar ik vind het vooral fijn om in 't Snorretje te zijn. Klussen met klanten en collegas. Ik heb de buurt echt zien veranderen en buurtbewoners zien opgroeien. Met de *Firnaa Lighbeeb* hiernaast, jizerwaren en gereedschappen, zijn wij de stabiele factor rond het Krugerplein."

Mijn bord begint lichter te raken en ook Floris is overduidelijk aan het smullen. "Waar in Egypte kom je precies vandaan?", vraagt ik. "Een klein plaatsje zón 170 kilometer van Alexandrië. Kafri El Atrash heet het," zegt Hegazy. "Toen ik daar voor het eerst kwam, was het zo goed als verlaten. Het land was er goedkoop en met het geld van mijn moeder heb ik een stuk gekocht en er een mooi huis op laten bouwen met een zwembad, kijk ..!" Hegazy staat op, vertoont achter de toonbank en komt terug met zijn telefoon. Op het scherm prijkt het beeld van een zandkleurig huis met een groot zwembad in de achtertuin. "O, wauw! Wat een palatsje", roep ik. Hegazy kijkt met grote ogen op vanaf zijn telefoon, terwijl hij zegt: "Absoluut. En dan te bedenken dat ik niet eens kan zwemen, haha. Ik zat ooit op een boot op de Rode Zee, prachtige omgeving! En

ik zet tegen de kapittein, ik kan niet zwemmen maar ik ga het water in, oké? Nou, die man werd boos, vond het belachelijk en verbood het me. Maar ik ben eigenwijs en ik sprong erin! En wat denk je, ik bleef gewoon drijven. Vijftien jaar lang heb ik het gelooft bestudeerd en wat ik met name heb geleerd is: als het je tijd is, is het je tijd. Dat geeft rust."



Marissa checkt of we bij 't Snorretje zijn, op Krugerplein 11

Floris is inmiddels door de snackbar aan het fjsberen, op zoek naar een serveetje. Je kan alles over kapsalons zeggen, maar een kliefdeboel wordt het wel. Hegazy gaat door met zijn verhaal. "Wat ik vooral belangrijk vind, is dat iedereen het goede doet. Als iedereen dat voor zichzelf beslist, komt het allemaal wel goed." Ik dip mijn laatste falafel in de knoflooksaus en knik instemmend. Hegazy's telefoon licht op en een ringtone schalt door de snackbar. "Mijn dochter!" Hij begroet haar en draait daarna meteen zijn scherm om naar Floris en mij. We lachen en zwaaien enthousiast en zien gelijk dat zij minstens net zo sociaal is als haar vader. Hegazy praat kort met haar, kijkt met zachte ogen naar zijn slapende kleindochter op het scherm, en loopt naar achteren. De handen van Floris zijn inmiddels weer schoon

en mijn bord is leeg. Tijd om te gaan. Hegazy en Kelany zwaaien ons uit van achter de toonbank als we 't Snorretje met volle buik verlaten. "Wat een leuk gesprekje!" zeg ik en we slenteren over het Krugerplein richting De Eenhoorn. Mijn hoofd zit ik alweer bij de Fithoorn, want er staat sport op het avondprogramma. Ik kijk verschromt op naar Floris: "Wacht! We hebben



Falafelshotel: 4,75 eur; Kapsalons: 5,95 eur; Snorretje-kallier de Mexicano is vanaf 2,75. Nog net te zien uiterst links op de foto.









# Wageningen theaterday

## Ho ho ho !! Kerststrip

Recept: bijlv. pompoenStrip



Wat een gezellig  
Kerstdiner  
in De Eenhoorn !

Eten is  
klaar!

Proost!!



oh, en ook  
'n gevuld  
pompoentje

Tadaaaa ..  
Ik heb  
heerlijke SLA  
gemaakt!



Och..  
mijn  
lievelings  
slaafje ..  
I am SO  
vegan  
happy  
green  
me  
pr pr

smack



Mjiam

lekkuh



WIE heeft 't  
laatste blaadje  
gegeten ??  
zonder te zeggen?!

WATT?!  
Slaafje op'zi!



Echt? Nee...waar...wie  
(PANIEK)

p. 18 / dec 22



DRING

Hoorde ik dat hier een misdadaad plaatsvond?



.. the crime scene !

Hoi! Ik start 'n  
onderzoek!

shit

.. sporen van sla ..

geen  
vingerdrucken



Wij?!

Wij waren druk



jij hebt het  
gedaan !

heel verdacht  
allemaal

Huh?!! Wij

waren aan het dansen



Ik?!



Dit is niet op te lossen ..

Dan maar  
stukje  
pompoen-  
taart



Lets go party!  
Wijn!



Merry Xmas !

Weet jij wie de  
laatste slaafjes heeft  
onthoofd?



Hilhihi

Kerststrip Story: Marissa, tekst: Marissa Floris, fotos en vormgeving: Floris

Mariken

win:Stephan, Inad, Marcia, Sindy, Amanda (o), Marissa

p. 19 / dec 22



## INFO

### Redactie

[eenhoorn.nieuwsbrief@gmail.com](mailto:eenhoorn.nieuwsbrief@gmail.com)

[info@medialounge.nl](mailto:info@medialounge.nl)

### Bewonerscommissie (BC):

[deeenhoorn.meedenken@gmail.com](mailto:deeenhoorn.meedenken@gmail.com)

**Facebook** *Bewoners van de Eenhoorn*

YMERE / PHILADELPHIA

**Afhaalmaaltijd Albron** 0627 840803

Zie de activiteitenpagina (p. 10/11)

**Community builders / Philadelphia**

Noor (0615526754) & Joost

Mária Telkesstraat 198 en 235.

**Wijkbeheerder** Wouter van de Veldt

0646 108451 [w.vanderveldt@ymere.nl](mailto:w.vanderveldt@ymere.nl)

Aanwezig di: 12-13; do: 14-15 (lobby 7).

**Ymere** Algemene vragen over je woning:

[ymere.nl/ik-huur](http://ymere.nl/ik-huur); onderhoudsgebreken:

[nazorg@ymere.nl](mailto:nazorg@ymere.nl) ovv.: Eenhoorn + adres

+ bloknummer (3, 4, 7 of 8).

## ENERGIE

### Celsius/Iederzon

Algemene vragen over verwarming en

warm tapwater: 088 6068500

Storingen: 088 6068555

FAQ e.d.: [www.celsius.nl](http://www.celsius.nl)

[mijn-eeenhoorn.celsius.nl/](http://mijn-eeenhoorn.celsius.nl/) (inloggen)

Zonnepanelen: 088 3110311

FAQ: <https://iederzon.nl>

Opbrengst: [opbrengst.iederzon.nl/login/](http://opbrengst.iederzon.nl/login/)

Zie je eigen energieleverancier voor

verbruik / teruglevering zonnestroom.

## WIJK

**Gemeente** 14 020

(ook ophalen grof afval/overlast)

**Eenhoorn Projectmanager**

Ruud Huiberts ([r.huiberts@amsterdam.nl](mailto:r.huiberts@amsterdam.nl))

**Gebiedsmakelaar**

Saloua Oulad Youssef 06 8364 2760

[s.oulad.youssef@amsterdam.nl](mailto:s.oulad.youssef@amsterdam.nl)

**Vragen gebiedsteamwatergraafsmeer.sdo@**

[amsterdam.nl](mailto:amsterdam.nl)

**Interessante websites**

[hallowatergraafsmeer.nl](http://hallowatergraafsmeer.nl), [gebiedonline.nl](http://gebiedonline.nl)

[bit.ly/oostonline](http://bit.ly/oostonline) (en: [bit.ly/eeenhoorntop](http://bit.ly/eeenhoorntop));

[geheugenvanoost.amsterdam/](http://geheugenvanoost.amsterdam/)

## 4 Schaakopgaven



Tweezet



Tweezet



Wit speelt en geeft in drie zetten mat.



Tweezet

Halloween

Sint Maarten



De vrije plakzuil Weesperplein verdwijnt, maar je kunt ook gewoon je mening ROEPEN. Een Rode Kruis team collecteerde in de buurt voor de voedselbank en belde aan om de eigen kant-en-klaar maaltijd te mogen opwarmen. Ze konden mee-eten. Wel de schoenen uit.



p. 20 / dec 22

